

## Aramızdan Ayrılanlar: Hülya Şenkon

## Hülya Şenkon'un Ardından

Derneğimizin genel sekreterliğini uzun yıllardır büyük bir bağlılık ve titizlikle yürüten Prof. Dr. Hülya Şenkon'un ani vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Cenazesi 18 Şubat Pazartesi günü Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra kaldırılacaktır. Öncesinde, sabah 10:00'da, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde (Vezneciler) ve son görev yeri olan İstanbul Kültür Üniversitesi'nde törenler düzenlenecektir.

Hepimizin başı sağolsun.

Türk Matematik Derneği adına  
Tosun Terzioğlu

Hülya hocayla yolum, Ulusal Matematik Kongrelerinde, Türk Matematik Derneği'ne ilişkin birkaç toplantıda, son birkaç yılda da Kültür Üniversitesi'nde yazokularına gittiğimde keşişti.

Doğrusal programlama ortak ilgi alanımızdı, ama o konuda hiç konuşamadık.



Hülya Şenkon 1,5 yaşında, annesi Neriman Nadire Hanım'la

## Hülya Şenkon ve Kar

O sabah İstanbul bembeyazdı. İstanbul Üniversitesi'nin muhteşem ve soğuk giriş holüne, Hülya hanımı uğurlamaya kara rağmen ne kadar çok insan gelmişti. Sevdiklerimizi uğurlarken, yağmur yağsa bereket der iyiye yorarız, güneş olsa, ne güzel günde uğurluyoruz der, yine iyiye yorarız. Ben de Hülya Hanım'ı ancak ve ancak böyle bembeyaz bir İstanbul'da yolcu edebileceğimizi düşündüm. Hülya Hanım için bir renk söylemesini kimden istesek, eminim beyaz derdi. Onu tanıdığım yirmiyi aşkın yıldan beri aslında hiç değişmemişti, bembeyaz saçları, yaz olsun kış olsun bembeyaz teni aynıydı. Şehri kar kapladığında altında güzel çirkin ne varsa, bembeyaz örter. Hülya Hanım da, derneğe yağmış kar gibiydi. Haftalar sonra ofisine ilk girdiğimizde yine Hülya hanım ve kar'ı düşündüm. Pırl pırl inanılmaz düzenli odasında artık kar eriyordu.

Betül Tanbay

Çok saygın, güleryüzlü nazik bir hocamızıdır.

Asıl altı çizilmesi gereken ise, TMD'nin bitmez tükenmez bir gönüllüsüydü. Israrla TMD'de çalıştı, katkı vermeye çalıştı. Her bir üyeye özel mektup göndermekten hiç bıkmadı. Hepimizin başı sağolsun. Hocamız nur içinde yatsın.

Mustafa Akgül

Gıyabında tanımamın dışında iki buçuk yıla yakın bir süredir aynı kurumda birlikte çalıştığım kıymetli hocamız Hülya Şenkon'un vefatını biraz önce derin bir üzüntü ve şaşkınlıkla öğrendim. İnsancılık, saygınlık ve titizlik, Hülya Hoca dendiğinde aklıma ilk gelenler oluyor. Kendisine rahmet, ailesine, yakınlarına ve başta İstanbul Kültür Üniversitesi'ndekiler olmak üzere eski ve yeni çalışma arkadaşlarına sabırlar dilerim.

Mert Çağlar, Hava Piyade Çavuş

Hava Lojistik Komutanlığı, Etimesgut, Ankara

Sevgili Hülya Hocamızı yaklaşık 20 yıldır kongrelerde Türkçe ifadelerle verdiği önemle hatırlarız.

## Aramızdan Ayrılanlar: Hülya Şenkon



Üstün başarıyla bitirdiği İstanbul Kız Lisesi'nin mezuniyet töreninde diplomasını alırken. 1-7-1959

tirmeden kullansak kendisi bize tatlı diliyle uyarıda bulunurdu. Sayın hocama Allaktan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Mekânı cennet olsun.

Naci Cangül

Hülya hocamı İstanbul Kültür Üniversitesi'nden tanıyorum. Sık sık karşılaşır ve dertleşirdik. Bilim hanımlığının yanında tam bir İstanbul hanımefendisiydi. Son derece titiz ve çalışkan bir hocamızdı. Türkçe matematik terimlerini özenle seçerdi.

Üniversitemizde bir davetten sonra bir gece hocamızı evine arabamla bıraktığımda ne kadar hüzenlenmişim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yakın

Hülya Hoca'nın dersinden bir türlü geçemiyorum, tanıdık bir öğretim görevlisi "Ben konuşayım" dedi. Konuştu. Sınava girdik. Sınavdan bir süre sonra Hülya Hanım beni çağırdı. "Serdar, çok teşekkür ederim" dedi. Sevindim. "Sağolun Hocam, geçtim mi?" diye sordum. Yanıtı, "Yok, onun için çağırmadım. Sen liseden beri görüşmediğim arkadaşım ile görüşmemi sağladın" dedi. Benim için görüşmeye giden hoca liseden arkadaşımymış... Benim sorunum ise başka... Sordum: "Peki Hocam, geçtim mi?" Yanıt: "Hayır Serdar, kaldın..."

Serdar Yahşi

Bilim ve Gelecek dergisinden alınmıştır.

Bugün sevgili Hülya'yı kaybedeli sekiz gün oldu. Acısı çok derin.

1975-1980 arasında Matematik Derneği'nin Ulusal Matematik toplantıları Silivri'de, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Nazım Terzioğlu Araştırma Merkezi'nde yapılırdı ve genelde Şubat ayında hepimiz bir odada toplanırdık. Bu yıllık toplantıları bir aile toplantısı gibi özlerdik ve severdik. Her alanda çalışan matematikçilerin katıldığı bu toplantılarda herkes birbirinin çalışmalarını dinlerdi. Zaten hepimiz bir odaya sığacak sayıdaydık. Ankara'dan Cahit Arf ve Gündüz İkedâ etrafında cebir ve sayılar teorisi üzerinde çalışan bir grup ve İstanbul'dan Orhan İçen etrafında transandant sayılar üzerinde çalışan bir grup mutlaka olurdu. Orhan İçen, İstanbul Üniversitesi'nde transandant sayılar üzerinde ciddi çalışmalar yapan bir ekol kurmuştu ve Hülya Şenkon bu ekolün çok önemli bir mensubuydu.

Daha o zamanlarda Nazım Terzioğlu'yla beraber Matematik Derneği'nin işlerini yürütürdü.

Kusursuz ve son derece berrak seminer konuşmaları yapardı. Hülya'yla arkadaşlığımız orada başladı.

Silivri toplantılarına hayat veren pek çok hoca ve arkadaşımızı maalesef zaman içinde yitirdik. Son kaybımız sevgili Hülya Şenkon.

Hepsini sevgi ve özlemlerle anıyorum.

Mehpare Bilhan

Müteahhitlere karşı direndiğini ve bu yeşilliği ve güzelliği bozmak istemediğini söylemişti.

Her akşam evine otobüsle giderdi. Çoğunlukla duraklara kadar birlikte yürürdük. O kaba İstanbul içinde farkedilen bir İstanbul hanımefendisiydi.

Bir asker kızı olarak Hava Harp Okulu'na gitmekten gurur duyardı.

Meslek dışından bir akademisyen olarak önünde saygıyla eğiliyor, saygılarımı arz ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı Cennet olsun.

Babam, "oğlum Türkçen bozuk olduğu için İngilizcenin de etkiliyor" diye gülerdi. Hissettiklerimi ancak bu kadar ifade edebildim.

Murat Demirer